



UITNODIGING



DJALSA

URS é MUQADDAS

533 H.- 1436 H.

Sultan é Hind-Khwadja Gharib Nawaaz Sayyiduna Mo'inuddin Hassan Chishty Sanjari-Ajmeri

Radi Allahu Ta'aala Anho



"May Allah first make you a Muhaddith (Scholar of Hadith) then a Sufi and not firstly a Sufi then a Muhaddith."



Zondag 26 April vanaf 14.30 Uur

Noori Soenni Razvi Masdjid

Bessemerstraat 25 – 1097 AM Amsterdam

Markaz é Ahle Sunnat-Maslak é Aala Hazrat

Toespraak door:

Hazrat Maulana

MOHAMMED KALIM QADRI AZHARI

Hazrat Maulana

MAHFOOZ ANWAR ALI QADRI NOORI

De Chisty Silsila (Orde) is één van de meest bekende en invloedrijke spirituele Soefi Orde in de Islamitische Wereld. De naam Chisty is verbonden aan de plaats Chist, een dorp vlakbij Herat, Afghanistan. De Stichter van deze Orde is Hazrat Khwadja Abu Ishaq Shami (raddi Allaho Ta'ala anho) uit Syrië. Hazrat Khwadja Mo'in-ud-Din Hassan Chisti bracht deze Silsila naar India en vestigde zich in Ajmeer, van waaruit deze Orde zich verspreidde over Groot-India en vervolgens over de hele wereld en thans de spirituele levenswijze van vele miljoenen Soennitische Moslims. Ter verduidelijking Awlya Allah komt alleen voor in de Ahlé Sunnat Wa Djamaat (Ahlé Haq) en deze stelling kunnen wij hard maken door te refereren aan de Overleveringen, " Van de 73 groeperingen is er slechts Eén, de Ahle Sunnat Wa Djamaat, die Het Paradijs (Djannat) zal binnentreden en de overige 72 zullen hun heil in de hel moeten zoeken ". Als wij door het glas van objectiviteit de groeperingen – wahhabi – tablighie – deobandi – shia – rafsi – ahle hadith – nay'tjeri – qadiani, ahmadiya, lahori – maudoodi – aghwani – salafi – en anderen bestuderen, kunnen wij alleen één conclusie trekken, dat zij allen de positie van de Awlya é Kiraam verwerpen en heel concreet kunnen vaststellen dat wij in hun beleving en geschiedenis geen één Wali Allah kunnen waarnemen. De komst van de Awlya é Kiraam is Alhamdo'liellah vastgelegd in Koran Sharief en ook terug te vinden is tal van Hadith. Door de eeuwen heen heeft Allah in iedere generatie en gemeenschap, die dwalende waren, *onderhevig aan verloedering – huichelarij - onverdraagzaamheid - versplintering - minachting - zedeloosheid - verdorvenheid - respectloosheid - intolerantie - onderdrukking – negeren en manipuleren van principiële normen en waarden van de mensheid in het algemeen en de Moslims in het bijzonder*, Zijn Uitverkoren Vrienden (Awlya) gestuurd om de gemeenschap te mobiliseren, inspireren en motiveren om terug te keren op het Rechte Pad.

N.I.S. Noori Razvi Islamic Society of the Netherlands

Noori Razvi Moskee

Ahle Sunnat Wa Djamaat Hanafi
Maslak é Aala Hazrat



Maslake Aala Hazrat Zindabad

Bessemerstraat 25 1097 AM Amsterdam 020- 7529323 noorimosque@tele2.nl www.noori-razvi.com
0623396228 Hadji Mohammed Ali - 0645706939 Hadji Imraan Abdoel - 0654684049 – Hadji Khurshid Mughal - 0646603068 Hadji Liaqat Ali

ING BANK N.V. NL11 INGB0005485657

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) RSIN fiscaal nummer 8166 10 216 - Dossier No. 92854