



NIS Noori Razvi



Jaargang 1 Volgnummer 002 Juni / juli 2012

Sha'baan ul Muazzam 1433 AH

Bessemerstraat 25 1097 AM Amsterdam

mail: noorimosque@tele2.nl

www.noori-razvi.com

020-752.93.23

Nieuwsbrief

E-Ya Kum, Wa E-Ya Hum, Wala Yadul-Lu Nakum, Wala Yuf-Talunakum, Wala Tuakiluhum, Wala Tusaribuhum, Wala Sallu Mahum, Wala Sallu Alaihim, Wala Tuzalisuhm, Wala Tuna Kehuhum!

Tarjuma Vertaling,

Bad Aqeedon Se Doer Raho, Unko Apne Se Doer Rakho, Aisa Naho Wo Tumko Gumrah Karde Aur Fitno Me Daal Den, Unke Saath Namaaz Na Parho, Un Per Namaze Janaza Na Parho, Unke Qareeb Na Baitho, Unhen Na Khilao, Unhen Na Pilao, Unse Shadi Na Karo.

Herdenkings Data SHA'BAAN Sharief

- 01 Hazrat Moulana Sardaar Ahmed - Pakistan
- 02 **Wisaal Hazrat Imam-e-Azam Abu Hanifa**
- 03 **Hazrat Meer Sayed Ahmed - Kalpi Shareef**
- 03 Hazrat Shaikh Abul Farah Tartoosi - Baghdad Shareef
- 11 **Fatiha Giyarwee Shareef - Sheikh Abdul Qadir Jilani**
- 14 Urs Hazrat Sayed Muhammad Khalid Shah Chisti Saberee
- 14 **Shabb e Baraat**
- 25 **Hazrat Meer Sayed Muhammad- Kalpi Shareef**
- 27 Hazrat Shaikh Abus Saeed Makhzoomi - Baghdad Shareef (Radi Allahu Anhum Ajma'in)



Namaz Hum Par Farz Kar Di Gayi Hai lekin;

Fajar-Bister Me, Zohr-Naukri Me, Asr-Chaai Me, Magrib-Raastey Me, Isha-Tv Me, Jumma-Soney Me, Eid-Bazaaron Me, Na Duood, Na Quran Ye Kaisa hai Musalman? Phir Khete Ho Qijun Nahi Hai ALLAH Ham Par Meharban, Toh Namaaz Paroh, Ies se Pehle Ke Tumhari Namaz Parih Jaye.

Hadith ash-Sharief: "In een tijd waarin Fitna (verdeeldheid- verloedering) en verdorvenheid wijdverbreid onder MIJN ^{Sallallahu Alaihe Wa Sallam} Ummat (volgelingen) aanwezig zal zijn, en een Gelovige zich Overtuigend en heel consequent aan MIJN ^{Sallallahu Alaihe Wa Sallam} Soennah onderwerpt, zal beloond worden met de Zegeningen van honderd Shohada (martelaren)," **uitleg:** Een persoon die de Regels van de Shariat consequent naleeft en de Soennah respecteerd, zoals het was ten tijde van de Salaf-i-Sâlihîn (Sahaba en Rechtgeleidenen), zal met de Zegeningen van honderd martelaren worden beloond. "Shaikh-ul-Islam Ahmad bin Suleyman bin Kemal Pasha (Rahmatullâhi ta'ala' alay), in zijn boek Sharh-i Hadieth-i Arbaîn, legt de Hadith-i Sherif als volgt uit, "MIJN ^(Sallallahu Alaihi Wasallam) SHAFÂ'AT is Haram voor iemand die nalaat MIJN ^{Sallallahu Alaihi Wasallam)} Soennah op te volgen," In deze Hadith-i Sherif betekent het woord Soennah de Weg van de Islam. Want zelfs als een Gelovige (Momin) een zware zonde begaat kan hij hopen en rekenen op de **Shafâ'at van Rasool'Allah** ^(Sallallahu Alaihi Wasallam). Een hadith verklaart: " **IK** ^(Sallallahu Alaihi Wasallam) zal ook **Shafâ'at** (bemiddelen) doen voor degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan zware zonden." Het is daarom dringend noodzakelijk om de Shari'at te Gehoorzamen, te Respecteren en aan te Onderwerpen, zoals Rasool'Allah ^(Sallallahu Alaihi Wasallam) het voor ons heeft vastgelegd. Tornen aan de Shariat kan fatale gevolgen hebben, zelfs tot aan Kufr toe.

De Nieuwe Maan Waarneming en Vaststelling daarvan conform de Shariah / Soennah is inmiddels uitgegroeid tot een zelf gecreëerde probleem van een stelletje tuig die zichzelf willen profileren als Moslim Geleerden en moedwillig haat en verdeeldheid zaaien binnen de Moslim Gemeenschap. Het gevolg van dit alles is een totale versplintering en groepsvorming, en helaas tot vijandigheid aan toe.

Shab e Baraat



Sha'baan, de Maand van Vergeving & Zegening!

Op de 13^e, 14^e, en 15^e van deze maand moet men vasten, niet alleen om iemands AMAAL NAMA met een goede daad te beëindigen en beginnen met de nieuwe AMAAL NAMA met een goede daad, maar ook omdat de Heilige Profeet ^{Sallallahu Alaihe Wa Sallam} heeft gezegd;

"O mensen, bevrijdt en reinig uw lichaam door middel van het vasten tijdens de maand Sha'baan, zodat het voor U gemakkelijk en aangenaam zal zijn voor het vasten tijdens de maand Ramadan. Dus zij, die, op die drie dagen VAST in de Maand Sha'baan, hun begane zonden zullen weggeveegd worden. "

De zeer Uitzonderlijke Eigenschappen van deze Gezegende avond zijn vastgelegd in talrijke Hadith. Vanaf het begin van de avond (**de avond/nacht van de 14^e op 15^e Sha'baan**) opent **ALLAH RABBUL IZZAT** de Speciale Deuren van **Barmhartigheid en Vergevingsgezindheid** voor de mensheid om hen te vergeven die **berouw tonen** en om **vergeving smeken**. Daarom moet elke Moslim met Imaan deze nacht respecteren, koesteren en zich nederig en beschaamd buigen in het **HOF van ALLAH GHAFUOR UR RAHIEM** en smeken om **ZIJN VERGEVING, ABSOLUTIE & BARMHARTIGHEID** voor de zonden die in afgelopen jaar / periode, bewust of onbewust, begaan zijn met de belofte deze in de toekomst niet meer te doen. Vraag **ALLAH** om **KRACHT & BESCHERMING**. Vervolgens vraagt U Vergiffenis voor de totale Moslim Gemeenschap en voor hen die overleden zijn. Dit Gebed – Smeekbede moet echter wel het karakter van een Stellige Overtuiging en Vastberadenheid in Het Hart hebben dat **ALLAH SOEBHANEHOE WA TA'ALA** zeker **ZIJN GENADE & VERGEVING** zal tonen.

Het is eveneens in de Hadith vastgelegd, dat zelfs op deze ZEGENRIJKE avond, een aantal ongelukkige personen verstoken zullen zijn van ALLAH'S vergeving. Dit zijn:

1. Afgodendienaars,
2. Degenen die vijandschap / haat herbergen / dragen tegen anderen,
3. Degenen die alcohol gebruiken,
4. Degenen die hun ouders niet gehoorzamen,
5. Zij die hun broek, kurta's, lungi's, enz. dragen onder hun enkels uit hoogmoed,
6. Degenen die een moord begaan,
7. Degenen die familiebanden verbreken.



Enkele Zeer Verheven & Volmaakte Kenmerken van de Nacht van Lailatul Baraat zijn:

1. In tegenstelling tot andere bijzondere avonden, waar het laatste derde deel van de nacht speciale Zegeningen met zich meedraagt en ALLAH'S Attribueert Zich manifesteert op de laagste Hemel tijdens dit deel van de nacht, maar op de **Nacht van Shabbe Baraat** begint het stortvloed van ALLAH'S GENADE & VERGIFFENIS onafgebroken vanaf het ingaan van de avond en gaat door tot het ochtendgloren.
2. Op deze Zeer Gezegende Nacht worden de zonden van talloze mensen vergeven en gaan eveneens persoonlijke wensen en smeekbeden in vervulling.
3. Eveneens wordt op deze Nacht de lotsbestemming van ieder individu over het komend jaar gelicht.

Vasten in de maand **Sha'baan is Sunnah**, echter in de overleveringen (Hadith) vinden wij dat **De Heilige Profeet** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) buiten de maand Ramadaan nimmer volledig heeft gevast in de overige maanden. Overigens in de maand Sha'baan heeft HIJ ^(Sallallahu Alayhi Wa Sallam) de meeste aantal dagen gevast.

Wat moet men doen op deze avond?

Om maximaal te verkrijgen en optimaal te profiteren van deze veelbelovende en gezegende avond, moet men zich in een specifiek gedeelte van de nacht in eenzaamheid afzonderen en vervolgens in nederigheid en overgave mediteren en biddend smeken om de **GUNSTEN VAN ALLAH SOEBHANEHU WA TA'AALA**. Hartstochtelijk, Onderwerpend & Overtuigd, Dua vragen en Berouw tonen moet prioriteit zijn en maak als enige en unieke intentie voor het verkrijgen van het Welbehagen van ALLAH, RAHMAN UR RAHIEM en de reiniging, versterking en verrijking van het innerlijke / spirituele. Vervolgens worden de volgende handelingen op deze avond sterk aanbevolen:

(A) **Salaat – Namaaz** (Nafl) is een van handelingen met de hoogste prioriteit. Er is geen bepaald aantal Rakaats maar is raadzaam om niet minder dan acht Rakaats te lezen. Het is ook raadzaam dat elk deel van de

Salaah, zoals Qiyam, Roekoe en Sajdah langer te laten duren dan normaal. Probeer eveneens om zo veel mogelijk Qiraat- Ayaat's (Salaatul Tasbih) in het gebed op te zeggen. Vraag Uw Imaam / Maulana van wat het beste is.

(B) Tilawat ul Quran - Het reciteren van De Heilige Koran is een andere vorm van aanbidding, die Zeer Zegenrijk is in deze Nacht.

(C) Zikr – met Hart & Ziel en met volledige overgave **MEDITEREN - ZIKR** (ALLAH gedenken). Indien men Zikr individueel doet is het sterk aanbevolen, omdat ZIKR ALLAH djalali is, om zoveel mogelijk **DUROOD é PAK** op te zeggen. Zikr - Tasbih kan zowel lopend, zittend of liggend gelezen worden, echter met dien verstande dat het geconcentreerd en vol overgave dient te geschieden.

(D) Dua - de optimale profijt die men op deze avond kan verkrijgen aan Zegeningen zijn de **gebeden en smeekbeden** die men doet en verricht. Dua is een " **Ibadah**", en **ALLAH** beloond elke vorm van Ibadah samen met de vervulling van de Smeekbeden. Zelfs als het doel waarvoor gebeden is niet wordt bereikt, zal men niet verstoken blijven van de beloning van het gebed, soms is het meer waard dan de alledaagse voordelen die men nastreeft. De gebeden en smeekbeden versterken de band en relatie met ALLAH RABBUL IZZAT, hetgeen het belangrijkste vastberadenheid is van alle voorkomende vormen van AANBIDDING.

(E) mogelijk zijn er personen die door omstandigheden niet in staat zijn tot het verrichten van intensieve of langdurige Ibadah. Zulke personen moeten en hoeven zichzelf niet af te sluiten en afschermen van de zegeningen van deze nacht. Zij moet proberen om aan het volgende voldoen:

(1) verricht Maghrib, Isha en Fajr Namaaz met djamaat in de Moskee, of thuis in geval van ziekte.

(2) houd de tong in beweging met Zikr, ongeacht in welke staat zij verkeren, totdat zij slapen.

(3) laat hen aan ALLAH om vergeving vragen en smeken en voor hun overige behoeften. Men kan dit doen zelfs als men bedlegerig is.



(F) vrouwen kunnen en mogen gedurende de menstruatie cyclus geen Salaah / Namaaz verrichten, noch kunnen zij uit de Koran reciteren, maar zij mogen Zikr doen, Tasbieh tellen en Durood Sharif lezen en hun Smeekbede tot ALLAH richten en voor welk doel of behoefte ongeacht in welke taal. Zij kunnen ook de Arabische gebeden, genoemd in de Koran of in de Hadith, uit het hoofd reciteren met de intentie van de smeekbede (**en niet met de bedoeling van de recitatie**).

(G) conform een Hadith, **RASOEL É PAK** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) bezocht Jannat ul Baqi op deze avond en **HIJ** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Bad voor de moslims die daar begraven waren. Vandaar dat een aantal van de Fuqaha (juristen) zijn van mening dat het Mustahab is (aan te raden) om het kerkhof te bezoeken tijdens deze nacht en voor de doden te bidden. Echter, deze handeling is niet verplicht en mag ook niet als zodanig worden beschouwd, maar is een hele goede daad om dit te doen.

YAA ALLAH - YAA RAHMAN - YAA RAHIEM!, stel ons in staat en gelegenheid om standvastig het **RECHTE PAD** te bewandelen en schenk ons de Kracht en Wijsheid om U te gehoorzamen en te dienen, U welgevallen mogen zijn, en ons te onderwerpen aan **UW WIL**, en doen wat U ons hebt opgedragen zodat wij **UW Gunsten** mogen ontvangen.

PAS OP →

**Soona Jungle Raat Andheri Chaayi Badli Kaali Hai
Sone Wale Jaagte Rahiyo Choron ki Rakhwali Hai**



Islamitische Geleerde: Een Moslim die **ILM** (kennis) heeft, **AMAL** (het beoefenen van wat men weet, opvolgen van de Islamitische geboden en verboden) en **ICHLAAS** (met de intentie om al hetgeen men doet en onderneemt alleen voor Allah is en om **HEM** te mogen behagen) wordt een **ISLAMITISCHE GELEERDE** genoemd. Een persoon die zichzelf tot een Islamitische Geleerde wil verheffen maar hij mist een van deze kwalificaties wordt betiteld als een ' malafide (satanisch) religieuze geleerde' of een ' bedrieger, leugenaar, huichelaar '. **Een Islamitische Geleerde is een Bewaker die de Islam beschermt. Een bedrieger is satan's medeplichtige.** Kennis die verworven is om het uit te dragen **zonder ICHLAAS**, zal verstoten blijven van Zegeningen.

Conclusie: Het Pad (traject) van **HEILIGE PROFEET** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) is eveneens het pad van de Salaf as-Sâlihîn (Sahaba en Rechtgeleidenen), de groep de moslims van de eerste twee eeuwen van de Islam, die te onderscheiden is als de **Sahabat al Kirâm**, de **Tabi'un** en de **Taba'at Tâbi'ûn**. De vier **A'immat al Madhhabs** (de 4 Imaams **1.** Imaam é Azam Abu Hanifa als enige een Tabe'i, **2.** Imaam Malik, **3.** Imaam Shafie, **4.** Imaam Ahmad bin Hanbal (Radi Allahu Ta'aala Anhum)) waren tussen deze onderscheiden groep. De totale en complete Levenswijze van de **Heilige Profet** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) is vastgelegd en uitgelegd in de **FIQH** boeken van de vier Imaam's (madhhabs). Door de eeuwen heen hebben steeds de **ULLEMA é AHLE SUNNAT**, zo ook de **AWLYA é KIRAAM** zich onherroepelijk en unaniem achter de Aim'mah geschaard.

Indien een persoon, Geleerde of een doorsnee Moslim zich afkeert van de **Fiqh** boeken van de vier Madhhabs, betekent dat hij of zij niet meer tot de AHLE SUNNAT WA DJAMAAT behoort en afgeweken van het Pad van de **HEILIGE PROFEET** (Sallallahu Alayhi Wa Sallam). Deze unanimititeit staat duidelijk vermeld in de annotatie van het deel "Zabâyah" van Durr al-Mukhtar door at-Tahtawî.

Eeuwenlang hebben de Sunni Moslims, de Sunni Hooggeleerden, de ALLAH vrezende en de Awliyah, altijd een van deze vier madhhabs (Imams) gevolgd. Geen van hen hebben zichzelf uitgeroepen tot een **Mujtahid**. Wij Moslims moeten geenszins afwijken van onze Madhhab door te geloven van wat een aantal onwetende, domme, achterlijke en ignorant, personen binnen de internationale Moslim gemeenschap onlangs aan nieuwigheden hebben ingevoerd, die volkomen in strijd is met de SHARIAH. Zelfs in zeer extreme voorvallen en dilemma's zijn de Vier Imaams afgeweken van de **Koran al Kerim** en **Hadith i Pak**. De Sunni Muslim Hooggeleerde (**Alim é Rabbani**) stimuleert de moslims om een van de vier madhhabs te volgen. Hun doel is louter om hen te beschermen tegen de twee grote gevaren - kwaden die hen te wachten staat: 1. Gevaar om een ongelovige (kafir / murtad) te worden of bewust / onbewust slachtoffer worden van Bid'at (vernieuwingen). Als een persoon gedreven door arrogantie, haat, hoogmoedigheid, halsstarrigheid en huichelarij een van de Imaams niet wil volgen als zijn Leider, zal hij van **Het Rechte Pad** afdwalen en slechts zichzelf bedonderen. Het is van zeer essentieel belang dat wij als Sunni Moslim een GIDS hebben zodat wij Het Rechte Pad kunnen blijven bewandelen. Onze DIEN (Geloof) is compleet, probeer geen vernieuwingen aan te brengen en volg hen ook niet die vernieuwingen invoeren. Laat wetenschappelijke ontdekkingen of uitvindingen U niet in verleiding brengen want het is beperkte mensenwerk en onderhevig aan onjuistheden en is het werk van de shaytaan die U op slinkse wijze weerhoudt om de regels van de Islam na te leven. Laat het materiële, het vergankelijke, het verleidelijke, en al datgene die U weerhoudt om aan Uw principiële verplichtingen te voldoen. Er zullen ook Moulvi's komen met vernieuwingen en als argument aanvoeren dat de tijden zijn veranderd, dus wij moeten ons aanpassen... Pas op dit is niets anders dat shaytani waswassa. Bescherm Uw Imaan en Aqeeda, hou vast aan wat de Buzroogh's ons hebben nagelaten. Volg Imaan é Azam Abu Hanifa als U Hanafi bent of een van de andere Imaam's als U Muqallid (volgeling) bent van een van hen..

De Redactie Commissie: Huzur Taajus Shariah, Huzur Muhadith É Kabir, Huzur Amin É Shariat, Huzur Sheikh ul Hadith, Mufti Shamshad Ahmad & honderden Hooggeleerden hebben de Gebedstijden voor Nederland, die samengesteld is door Hazrat Mufti Syed Mohammed Afzal Hussain Saheb (Rahmatullah Alay), uitgegeven en gepubliceerd door NOORI MASJID, erkend als enige authentieke volgens de Hanafi richtlijnen. Noori Moskee zal NIMMER hier vanaf wijken! Maslak é Ala Hazrat Zindabaad! Alhamdoliellah, naast de vele positieve tot zeer positieve reactie op Nieuwsbrief nummer 1 hebben wij helaas ook een paar zeer verwerpelijk reacties ontvangen van zogenaamde Sunni's en als zodanig zich willen onderscheiden en profileren binnen de Sunni Gemeenschap en zichzelf presenteren als Razvi Sunni's. Voor de goede orde en in herhaling vallend, de GEBEDSTIJDEN uitgegeven door NOORI MASJID is vanaf 1 januari tot en met 31 december voor 100 % authentiek en conform de Richtlijnen van Imaam é Azam Abu Hanafi (Radi Allaho Ta'aala Anho) en samengesteld door Hazrat Bahrul Uloom, Huzur Mufti Syed Mohammed Afzal Hussain (Rahmatullah Alay) onder toezicht van Hazrat Mujaddid Ibn Mujaddid, Ghausul Waqt, Huzur Mufti é Azam-Alam (Radi Allaho Ta'aala Anho). **Laat U niet wijs maken door hen die innovatie invoeren en de gemeenschap wijs maken dat hun gebedstijden Hanafi tijden zijn. Noori Masjid heeft nimmer gezegd dat men geen Isha Namaaz moet lezen, maar alleen dat het gelezen dient te worden op het tijdstip die voor is vastgesteld en vastgelegd in de Shariah. Een Namaaz wordt pas KAZA als de tijd van de volgende Namaaz is ingegaan. Kaza Isa Namaaz wordt gelezen als de tijd voor Fajr is ingegaan en Niet Na Maghrib. De tweedracht zaaiers willen U anders doen geloven maar Trap Er Niet In! Dit gaat om Uw Imaan en Aqeeda.**

Beste moslim broeder en zuster laat u niet misleiden door BI'DAT predikers en zelf made mulla's!

Bovendien en ter verduidelijking: de gasten die tegen de Gebedstijden Tabel van Noori Moskee zijn herhalen telkens dat de tijden van Noori Masjid juist en correct zijn door steeds en alleen de Namen van die ULLEMA aan te halen die Noori Masjid een warm hart toedragen. **FRAPPANT???? ZEKER!!!!**

Alhamdoliellah Noori Masjid heeft niets te verbergen.... Wij N.I.S. zijn TRANSPARANT & EERLIJK!

Ek buzurg ne 50 saal books ka muta'lla kya aur un main se sirf 4 Sunheri baaten apne liye muntakhib ki.

1. ALLAH k diye huwe pe raazi reh, warna koi Aur Maalik talaash kar jo us se bhi zyada de.
2. Jin baaton se ALLAH ne mana farmaya, un se ruk ja warna us ki Kainaat se bahar chala ja.
3. Agar gunah karna chahta hai, to aisi jaga talash kar jahan ALLAH na dekh sake warna mat kar.
4. ALLAH ki ibaadat kar warna, uska diya hua rizq bhi mat kha.



Mughal Digitale Print Store van Woustraat 222 020-7779292 info@mughalprintstore.nl