



## **Imaam Abu Hanifa (Radi Allaho Ta'ala Anho) & ISHA Namaaz voor de Hanafi Mazhab**

Salaat / Namaaz is één van de Vijf Zuilen van de Islam en is 5 maal daags verplicht deze te lezen op de tijden die voor is vastgelegd in de Shariah.

Het is niet toegestaan de tijden, gemakshalve, aan te passen aan persoonlijke omstandigheden omdat het beter uitkomt.

Noori Moskee is een Muqallid djamaat en volgt de Hanafi school van Imaam é Azam Hazrat Imaam Abu Hanifah, As-Shah Numaan ibn Thabit (Radi Allaho Ta'ala Anho).

Hij was de meest prestigieuze Mujtahid en Muhaddith, een zeer hoog - verheven - gezaghebbend – wijs - intellectueel en intelligent persoonlijkheid en een Tabé'ie. Imaam é Azam heeft de tijden voor de Salaat nauwkeurig beschreven en vastgelegd in de Shariah/Fiqh.

Alleen in zeer extreme en uitzonderlijke omstandigheden mogen ALLEEN de daartoe bevoegde Geleerden besluiten om uitzonderingen en aanpassingen uit te voeren.

Echter dit moet binnen de grenzen van de Shariah zijn, waarvan de wijze van toepassing eveneens is vastgelegd.

Als gevolg van de geografische ligging van Nederland en West Europa verschillen de tijden van Zon opkomst en Zon ondergang van dag tot dag zo ook de ochtend schemering als de avond schemering.

Als gevolg hiervan verschuiven de gebedstijden, gedurende het hele jaar, dagelijks.

Bewust van dit feit en de moeilijke omstandigheden, heeft Noori Moskee ( toen nog in Kouwenoord Z.O.) in de jaren 70 het initiatief genomen om, met de medewerking van de Internationale Ullema, tot een voor Nederland geldende Hanafi gebedstijden tabel te komen.

'Huzoer Mufti é Azam - Hazrat Muhammad Mustafa Raza Khan' (Radi Allaho Ta'ala Anho), heeft toen persoonlijk opdracht gegeven, om 'Hazrat Mufti Muhammad Syed Afzal Hussain Qadri' (Radi Allaho Ta'ala Anho), Lahore - Pakistan, te benaderen met het verzoek, om voor Noori Moskee een Gebedstijden Tabel samen te stellen.

Alhamdoliellah, Alhamdoliellah, met de zegeningen van 'Huzoer Mufti é Azam-Alam Hazrat Mustafa Raza Khan Saheb' (Radi Allaho Ta'ala Anho), konden en mochten wij in 1981 een uiterst betrouwbare en correcte Hanafi Gebedstijden Tabel publiceren.

Het ging echter niet zonder slag of stoot.

Voor de Ullema uit Engeland gingen zich heftig verzetten, doch zij moesten zich neerleggen aan de juistheid en keurden de timetable uiteindelijk goed, maar onderwierpen zich niet naar, omdat de materiële belangen zwaarder wogen dan de juistheid.

Als wij ons beperken tot Nederland dan kunnen wij onomstotelijk vaststellen dat Noori Moskee de enige djamaat is, die zich onderwerpt aan de timetable van 'Hazrat Mufti Muhammad Syed Afzal Hussain Qadri' (Radi Allaho Ta'ala Anho) en deze ook consequent naleeft.

**Zeer misleidend is echter wel te moeten constateren dat er djamaat's zijn die de informatie van de Noori TimeTable als referentie opgeven, maar de tijden hebben veranderd, met name de ISHA NAMAAZ TIJD.**

De bezwaren en meningsverschillen concentreren zich vooral op het BEGIN TIJDSTIP van ISHA Namaaz.

Wellicht ten overvloede, Noori Moskee respecteert en onderwerpt zich volledig aan de Hanafi regels en doet haar uiterste best om de vaandel van de Ahle Sunnat Wal Djamaat ( Hanafi ), c.q.Maslak é Ala Hazrat, hoog te houden.

Moge Allah Soebhane Wa Ta'ala ons genadig zijn om Haq te propageren en te beschermen en niet van Het Rechte Pad doen afdwalen.

Conform de Shariat zijn de Hanafi Gebedstijden van Noori Masjid Amsterdam / Alkmaar correct.

De interpretatie Imaam é Azam (Radi Allaho Ta'ala Anho), met betrekking tot het begin van ISHA Namaaz tijd, staat gelijk aan het tijdstip, dat de Zon -18°, onder de horizon verdwijnt (begin van de avond schemer).

In Nederland hebben wij helaas met het feit te maken, dat in de periode van omstreeks, **'18 Mei tot 25 Juli'**, de Zon NIET volledig (-/18°), onder de horizon verdwijnt, of de tijd voor FAJR Namaaz begint al.

*Hier moet men verstaan, dat nadat de tijd van Maghrib is verstreken, direct de FAJR TIJD begint. Dit houdt in, dat er GEEN tijd voor ISHA NAMAAZ aanbreekt of aanwezig is.*

Men moet ISHA Namaaz (de intentie KAZA is aanbevolen) lezen direct na het ingaan van de tijd voor **BEGIN FAJR NAMAAZ**.

Bovendien moet men niet denken dat dit probleem nieuw is, doch enkele eeuwen geleden werd deze materie al opgemerkt en besproken door Grootheden als:

- \* Hazrat IMAAM HALWAI (Radi Allaho Ta'ala Anho),
  - \* Hazrat IMAAM BAQALI (Radi Allaho Ta'ala Anho) en
  - \* Hazrat IMAAM BURHAN ud DIN KABIR (Radi Allaho Ta'ala Anho),
- (alle 3 Hanafi Muqallid), over de ISHA TIJD in Europa.

'Hazrat IMAAM HALWAI' (Radi Allaho Ta'ala Anho) en 'Hazrat IMAAM BAQALI' (Radi Allaho Ta'ala Anho), hebben in hun FATWA, uitspraak gedaan, dat in de Nachten dat de ISHA Tijden ontbreken, de ISHA Namaaz **NIET** verplicht is.

Daar en tegen zegt, 'Hazrat IMAAM BURHAN ud DIN KABIR' (Radi Allaho Ta'ala Anho), in zijn Fatwa (Bulgarije):

**"Dat het, als VERPLICHT gesteld dient en beschouwd moet worden, om in die nachten het ISHA Namaaz als KAZA te verrichten".**

Deze FATWA werd eveneens door de overige twee Imaam's bekrachtigd, en de Ullema hebben deze FATWA als uitgangspunt gehanteerd, zo ook Hazrat Mufti Muhammad Syed Afzal Hussain Qadri (Radi Allaho Ta'ala Anho).

Dus als er sprake is van KAZA, dan kan dit ALLEEN als de tijd voor BEGIN FAJR NAMAAZ is in gegaan.

Een zeer geruststellend feit voor Noori Masjid is, dat de AQABIR ULLEMA E HAQ, onder leiding van, 'Huzur Taajus Shariah Hazrat Allama Muhammad Akhtar Raza Khan Razvi Saheb' (Hafidhahullahu Ta'ala) & 'Huzur Muhadith é Kabir Allama Zia ul Mustafa Qadri Saheb' (Hafidhahullahu Ta'ala), niet alleen de Gebedstijden goedgekeurd hebben, maar tevens de Fatwa van Hazrat Mufti Muhammad Syed Afzal Hussain Qadri (Radi Allaho Ta'ala Anho) bekrachtigd hebben.

De TIMETABLE, gepubliceerd door NOORI MASJID Amsterdam /Alkmaar (voor zover bekend), is vanaf 1 januari tot en met 31 December, **authentiek** en conform de richtlijnen van 'Imaam Abu Hanifa' (Radi Allaho Ta'ala Anho), en samengesteld door 'Huzur Mufti Syed Muhammad Afzal Hussain Qadri' (Radi Allaho Ta'ala Anho).

Het moge duidelijk zijn, dat in de periode van omstreeks 18 Mei tot 25 juli, de ISHA TIJD VOLGENS DE SCHOOL VAN IMAAM ABU HANIFA NIET AANWEZIG is, en aangezien men toch NAMAAZ (SALAT) moet lezen, stelt de SHARIAH ons in de gelegenheid deze te lezen met de INTENTIE KAZA, direct na het ingaan van de FAJR tijd.

Er is te allen tijde sprake van KAZA NAMAAZ, als de tijd periode van de ene Namaaz verstreken is en de volgende begint b.v. ZUHR Namaaz moet men nog verrichten, maar de tijd voor ASR Namaaz is al ingegaan, dan verricht men ZUHR NAMAAZ als KAZA in Asr tijd, dus als er sprake is van KAZA ISHA NAMAAZ, VOLGENS DE HANAFI FATWA VAN DE GELEERDEN IN DE PERIODE VAN DE KORTE NACHTEN (omstreeks 18 Mei – 25 Juli), dan kan dit alleen als de tijd voor MAGHRIB NAMAAZ verstreken is.

Helaas hebben wij moeten constateren dat er nogal wat djamaats (Sunni Hanafi) zijn, die in hun Gebedstijden Schema, binnen de MAGHRIB TIJD, een tijd voor ISHA Namaaz hebben vermeld (plusminus 90 minuten).

Bij navraag hebben zij ter verdediging aangevoerd, dat het KAZA ISHA NAMAAZ is.

- \* *Kaza?. Maar dat is toch pas als Fajr begint?.* -Ja, maar dit is Isha Namaaz van de vorige dag.
- \* *Vorige dag?. Waarom moet het dan persé 90 minuten na Maghrib Namaaz? En waarom niet voor of na Zuhr of voor Asr en of direct na Maghrib?.* - Dit doen wij alleen om de gemeenschap tegemoet te komen en tevreden te houden!
- \* *Vervolgens vroegen wij, wat doet jullie met Tarawieh Namaaz?.*
- \* *Aangezien er geen KAZA voor Sunnat Namaaz is; antwoord is zeer treurig: -“ ALS HET NIET CORRECT IS, DAN WORDT HET NAFL”.*

En de volgende vraag was:

- \* *Waarom wijken jullie af, vanaf April tot September van de Hanafi ( Muqallid ) tijden. Jullie beginnen, met enkele minuten en op 30 april, is het verschil al opgelopen tot 70 minuten t.o.v. de Hanafi tijden?.*
- \* *De reactie was frappant: -“Nee toch?”.*

En wij presenteerden hen, hun schema, waarop zij zeiden dat zij het zullen natrekken.

Tot slot, hebben zij toegegeven, dat de GEBEDSTIJDEN van NOORI MASDJID, ORIGINEEL EN CORRECT zijn.

Het is zeer betreurenswaardig en tegelijkertijd verwerpelijk, dat er Sunni Hanafi Djamaat's zijn, die onverantwoord, Gebedstijden Tabel publiceren en verspreiden met onjuiste tijden m.b.t. ISHA Namaaz.

Sommige organisaties zijn zelf zover gegaan, dat zij aan de SHAHRI TIJD zijn gaan tornen, bij hun is het Vasten (tijdens Ramadan), plotseling korter geworden.

Ook hier willen zij hun gelijk hebben, te gek voor woorden.

Onder de kreet van: **”Maak het makkelijk, en maak het niet moeilijk”** ‘(Hadith é Pak)’ en **“En houdt u allen, tesamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld”** ‘( Koran é Pak)’, wil men tweedracht ( Fitna) zaaien onder de Sunni Muslim Gemeenschap.

Het zal U opgevallen zijn dat men slechts 1 regel of een deel ervan weergeeft, om aan te tonen dat zij in beide gevallen juist en correct handelen, máár dit is een zeer ernstige dwaling, een overduidelijke en grove leugen, omdat het simpelweg **GEEN HANAFI (MUQALLID) TIJDEN** zijn.

“Maak het makkelijk”; volg de regels zoals ze zijn vastgelegd al ruim 1400 jaar ( Imaam Abu Hanifa ( Radi Allaho Ta'ala Anho ) , en niet in de 21<sup>e</sup> eeuw, met een eigen interpretatie

“Maak het niet moeilijk”, “Wees niet verdeeld”; houdt U zich aan de Regels, de Shariah, de Sunnah, zaai geen tweedracht onder de gemeenschap, kom niet met nieuwigheden die tegen de Shariah in gaat. Allah heeft **DE DIEN VAN ZIJN GELIEFDE PROFEET** ( Sallallaho Alayhi Wa Sallam ) , **DE ISLAM**, vervolmaakt, brengt U geen veranderingen aan, anders zult U tot het dwalende behoren.

Het is niet alleen zeer betreurenswaardig, maar eveneens zeer vernederend, door te stellen dat ten tijde van ‘NABI é PAK’ ( Sallallaho Alayhi Wa Sallam ) of ‘Imaam é Azam Abu Hanifa’ ( Radi Allaho Ta'ala Anho ) er geen telefoon was, geen satelliet, geen televisie, geen radio, geen computer, geen wetenschap ect.ect., dus hadden zij eveneens geen kennis over de omstandigheden in en van Europa.

En dit uit monde van een Sunni!

Beste Broeder en Zuster, het is helemaal niet de intentie om iemand of een djamaat te choqueren, maar achten het onze plicht als Sunni Razvi Djamaat, om juistheid van zaken te geven, des te meer, als het gaat om principiële aspecten.

Namaaz is een zeer essentieel onderdeel van onze verplichtingen, en deze verrichten conform en consequent volgens de daarvoor geldende normen en regels, is een vereiste en verplichting.

Wij verzoeken U om de Gebedstijden tabellen van verschillende djamaats naast elkaar te leggen en kritisch te oordelen, en zo nodig de betreffende djamaat om uitleg te vragen.

Men is verplicht U antwoord te geven, en als het een Maulana is, laat U niet afschepen met:

“Wij weten het beter, omdat wij er voor gestudeerd hebben”, des te meer is hij verplicht, U te woord te staan.

**Wij, van Noori Masjid, realiseren terdege dat wij ons niet populair maken door de Juistheid te propageren en enigszins de harde (correcte) lijn, noch verwachten wij sympathie of waardering als er maar met respect naar de Boodschap gekeken kan worden.**

**Regels zijn regels, ook in de Islam, als U zich er aan houdt, dan zal ALLAH, U belonen en als U de regels vertrapt, dan zult U eveneens door ALLAH ter verantwoording geroepen worden.**

**Kijkt om U heen met de Ogen van de Dien en niet met dat van de Dunya.**

**Het materiële is vergankelijk, maar hetgeen U, met Dien hebt verworven blijft, en dat neemt U mee voor een Prachtige Plaats in Jannah, en wat is beter dan, als ALLAH, U vraagt, waarom heeft U zo gehandeld, dan kunt U met een opgeheven hoofd antwoorden: 'O ALLAH', ik heb mij aan de Shariah onderworpen en gehouden!**

**Terecht zullen bij U vragen en nogmaals vragen, opkomen, maar deze kunt U gerust aan ons stellen en Insha'Allah, de antwoorden zullen van de Aqabir Ullema zijn.**

**Laat niets en niemand U weerhouden om Kennis te vergaren, en Moge ALLAH ons allen ZEGENEN om in HARMONIE, EENHEID, RESPECT & LIEFDE het GELOOF te belijden.**

**Laat Noori Moskee haar eigen standpunten toelichten, en Insha'Allah dit zal, conform de Shariat - Maslaq é Ala Hazrat – zijn, zo ook vragen rondom de vaststelling van de Nieuwe Maan.**

**Moge Allah Soebhanehu wa Ta'ala U en ons Zegenen en ons Standvastig houden op Het Rechte Pad!**

**Jazak'ALLAH Khair.**

