



### Voordelen van Dua-e-Jameela:

- \* Degene die de Namen van Allah Ta'Ala, in deze gezegende Dua Jameela reciteert, na *Salaatul Fajr*, krijgt de sawaab, alsof hij honderd Hajj heeft verricht; met dezelfde zegeningen als van Hazrat Adam Safiy Allah Alaihi Salaam uitvoerde.
- \* En voor wie het reciteert na *Salaatul Zohr*, is het alsof hij driehonderd keer Hajj heeft verricht; met dezelfde zegeningen als Hazrat Ibrahiem Khaleel Allah Alaihi Salaam.
- \* Degene die het reciteert na *Salaatul Asr*, ontvangt de beloning van het verrichten van honderd keer Hajj; met dezelfde zegeningen als Hazrat Isa Ruhullah Alaihi Salaam.
- \* Degene die het reciteert na *Salaatul Maghrib*, ontvangt de beloning alsof hij zevenhonderd keer Hajj heeft verricht; met dezelfde zegeningen als van Hazrat Yunus Alaihi Salaam.
- \* Wie het ooit reciteert na *Salaatul 'Isha*, ontvangt een beloning gelijk aan duizend keer Hajj, zoals die werd verricht door Hazrat Musa Kaleemullah Alaihi Salaam.
- \* Voor degene die het reciteert na *Tahajjud*, is het alsof hij honderdduizend keer Hajj heeft verricht en hij ontvangt de zegeningen van de Hajj, zoals is verricht door Sayyidina Rasulli Akram Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam.
- \* Hij ontvangt ook de zegeningen van het reciteren, en van het bevrijden van duizend hongerige mensen en van het verstrekken van water aan duizend dorstige personen. Wie hieraan twijfelt, heeft een zonde begaan.
- \* In een ander riwaayah wordt gezegd dat:  
Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam een dag in de Masjid zat, en toen kwam Hazrat Djibriel Alaihi Salaam in de Masjid en zei:

*“Yaa Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam.*

*Yaa Khaatimul Ambiyaa Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam.*

*Allah Subhaana wa Ta'Ala stuurt Salaam op U en Hij heeft gezegd dat de zegenrijke Dua e Jameela is verzonden voor U en Uw Ummah”.*

Sayyidina Rasulli Akram Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam vroeg hem:

*“O mijn broeder Djibriel, vertel me de sawaab van deze Dua, voor mij en mijn Ummat”.*

Hazrat Djibriel Alaihi Salaam zei:

*“Yaa Muhammad Sallallahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, de persoon die deze Dua reciteert of bij zich houdt, ook al is het in zijn aard om zonden te begaan, door de Barakah van deze Dua zal Allah Subhaana Hu hem vergeven”.*

- \* Wie deze Dua reciteert of het bij zich houdt, zijn zonden, *'het kan zijn als het schuim van de rivier of als het zand van de woestijn of gelijk aan de bladeren van de bomen'*, zullen worden vergeven.
- \* Op het moment van de dood zal de pijn worden weggenomen door de Handpalm van de Almachtige.
- \* En een engel zal hem beschermen in het graf tot de Dag des Oordeels.
- \* Als men het slechts éénmaal reciteert in het leven, zal men op de Dag des Oordeels Pur Sirat zonder problemen kunnen oversteken en het Paradijs kunnen betreden.
- \* Toen zei Hazrat Djibriel Alaihi Salaam:

*“O Muhammed Sallallahu Ta’Ala Alayhi wa Sallam,  
waarschuw Uw volgelingen tegen het Vuur der Hel”.*

*“Als ik de volledige grootsheid van deze Dua vertel,  
zal een massa mensen, alle gebeden en de naleving van het vasten nalaten.  
Het is voldoende om te zeggen, dat wie dan ook dit gebed reciteert of bij zich houdt,  
beschermd zal zijn voor elke magie, en krijgt hij vijanden bevriend.  
En wie dan ook, het reciteert of bij zich houdt, zijn gezicht zal  
op de Dag des Oordeels zo helder zijn als de maan,  
en de boete van het missen van de gebeden zal hem worden vergeven”.*

- \* En tijdens het reizen zal men zich niet lui voelen om de gebeden te verrichten.
- \* En als hij zal opstaan uit zijn graf, op de Dag des Oordeels, zullen mensen vragen:

*“Welke boodschapper van Allah is hij?”*

Dan zal de Almachtige Allah Subhanahu wa Ta’Ala antwoorden:

*“Hij is geen boodschapper, maar iemand die Dua-e-Jameela met  
volledige toewijding heeft gereciteerd, en dat is de reden  
waarom dit geschenk en deze weergave voor hem is”.*

- \* En Allah Subhanahu wa Ta’Ala, de Genadevolle, zal hem de toegang naar de Hemel verlenen, op de Dag des Oordeels.

Het Bestuur van Noori Masjid – Amsterdam,  
Wenst U en Uw gezin een  
Prettig, Gezellig en bovenal  
Gezegend Ramadan toe.

*Jazakallah Khair.*